



BOTVIDSGÅRDEN

Botvidsgården är en utmärkt plats att utveckla och aktivera barn i en miljö långt ifrån stadens stress. Här finns möjlighet till att få tid att umgås utomhus, prova på nya saker och lära sig och utvecklas av varandra i en avslappnade skärgårdsmiljö.

Botvidsgården är belägen strax utanför Trosa i Södermanland, och har Östersjön vid sin tomt. Trosa ligger ca sju mil söder om Stockholm och det tar ungefär en timme att åka dit med buss.

Gården kan erbjuda en fantastisk miljö med stora badbryggor, egen fotbollsplan, grillplats, kanoter och utsikt över vattnet från hela gården. Tillsammans med detta kan vi på Utepedagogik Sverige AB även erbjuda många andra aktiviteter som skattjakt, spökrunda, roliga lekar, knaskamp, sova under bar himmel med mera. I huvudstugan som är nyligen renoverad har vi möjlighet att ha inomhusverksamhet. Där har vi allas sovplatser och även samlingslokal, kök och matsal. I matsalen eller på vår matplats utomhus under tak serverar vi frukost, lunch och middag som tillagas av vår personal som har vana av allergi- och specialkost. Utöver det kommer vi även att servera mellanmål och kvällsrika. Kapaciteten på gården är 45 sängplatser fördelade på olika stora rum. Rummen består av dubbelsängar och garderober och sträcker sig mellan två till tio sängar per rum. Gården har plats för 35 barn.

Botvidsgården en utmärkt plats att bedriva lägerskola på, där vi har allt på en och samma plats, fina nyrenoverade lokaler och alltid barnen i fokus.



För slag på olika typer av verksamhet på Botvidsgården

Utepedagogik Sverige AB:s inriktning på Botvidsgården är ”äventyr”. Vi kommer att i största möjliga mån inrikta all vår verksamhet till att vara utomhus och ha en planerad verksamhet att utgå ifrån. Under det första dygnet på gården kommer vi göra ett antal aktiviteter för att öka säkerheten och tryggheten hos barnen.

Aktiviteter vi har att erbjuda är varierande och ledda av duktiga ledare. Vid våra badbryggor som ligger vid gården kommer vi att bada i Östersjöns klara vatten. Vill vi ut och utforska skärgården har vi ett antal kanoter och roddbåtar som vi kan ge oss ut och paddla med. Vår egen fotbollsplan ger oss en chans att anordna fotbollsturnering och låta barnen få röra på sig. Fotbollsplanen kan vi givetvis använda till andra aktiviteter som stafetter och olika slags kamper. Samarbetsövningar där barnen får jobba tillsammans och värderingsövningar ser vi som viktiga inslag också vad gäller utveckling hos barn och ungdomar. Kvällar kan vi avsluta vid vår lägerbålsplats där vi sjunger och spelar gitarr, grillar marshmallows, berättar spökhistorier eller bara äter kvällsfika med utsikt över Östersjön. Någon gång grillar vi givetvis den klassiska hajkbananen med choklad i. Vi på Utepedagogik Sverige AB jobbar mycket med att vara ute och vill man sova utomhus runt lägerelden någon kväll under bar himmel går det givetvis att ordna. Då sover ett par ledare där tillsammans med de barn som vill. För att få utlopp för estetiska sidor har vi, pysseltillfällen, charader med norsk karaoke och spex där man kan sjunga eller spela teater. Vissa aktiviteter handlar om att bara få ha egen tid att välja själv vad man vill göra och det är en minst lika viktig aktivitet att bara få vara. Aktiviteterna kommer även anpassas efter vad barnen vill göra.



Botvidsgårdens inre och yttre miljö

Huvudstuga



Huvudstugan är den enda byggnaden vi använder oss av och är nyligen renoverad. Vår matsal med plats för 50 personer, fint inredd med en gammal öppen spis, är det första man möts av när man kliver in. Från matsalen har man utsikt över vattnet och vill vi äta utomhus har vi en matplats utomhus på verandan under tak. Bredvid matsalen ligger gårdens kök fullt utvecklad för att klara av att laga mat till alla på gården samt anpassad efter allergi- och specialkost- behov. Bakom köket ligger ledarboendet som har en egen ingång från kortsidan av huset. Det består av tre rum med en sammanlagd kapacitet på 7 bäddar. Bakom köket kan man även ta sig ner till källaren där det finns lagerutrymmen och vattenpump med mera. Åt andra hållet från matsalen är



korridoren till barnboendet, duschar och toaletter belägen. Barnens sovrum är av varierande storlek med 4 – 10 bäddar per rum och totalt rör det sig om 35 bäddar, alla med garderober och utsikt mot skogen. Sammanlagt finns det här fem toaletter och fyra duschar i korridoren utanför.

Tomten och omgivningen



Runtom huvudstugan har gården fina gräsmattor och framför sluttar dessa neråt mot vattnet och övergår till skogsnatur. Bakom huvudstugan är infarten ifrån vägen och är ingen plats vi kommer vara någon större tid. Runt hela gården finns det skogsområden där vi kan vara ute i naturen och leka eller bygga vår egen lilla by, bestående av trädkoja, bänkar eller det barnen vill. Framför gården har vi Östersjön där vi kan ge oss ut på vattnet och paddla till andra delar av skärgården.

Grillplats och lägerbålsplats



Precis nedanför huvudbyggnaden med utsikt över skärgårdens vatten ligger vår grillplats där vi har en stor grill och matbord i en mysig cirkel. Runt elden har vi även stockar som formar en lägerbålsplats för de gånger vi vill samlas runt elden och sjunga ackompanjerade av en gitarr eller bara mysa.

Fotbollsplan



Intill anläggningen har vi vår egen fotbollsplan med två mål omgiven av skog. Genom träden kan man skymta ner till vattnet och planen är lätt att hålla uppsikt över ifrån gården. Här kommer vi att utkämpa fotbollsturneringar eller bara kicka lite boll när vi känner för det.

Badbryggan



Från gården kan man se vår närmsta bryggan som sticker ut bland vassen och är av typen flytbryggan. Denna bryggan används först och främst till badverksamhet och det är en plats man har uppsikt över från större delen av gården. Den lämpar sig bra för mindre barn då det inte är särskilt djupt så att man kan bottna men fortfarande lagom djupt för att kunna hoppa ifrån bryggan.

Båtbryggan



Inne bland träden bredvid gården har vi ännu en bryggan, även den av en flytande konstruktion. Den kan användas till att bada vid och är en bra badplats eftersom det blir djupt relativt långsamt där man kan välja om man vill hoppa i vattnet från bryggan eller ta sig ut i sin egen takt från strandkanten. Här har vi även alla våra kanoter och roddbåtar och bryggan sticker ut en bra bit vilket passar bra för att kunna komma i och ur våra vattenfärdmedel på ett smidigt sätt.

Vedstuga



Intill huvudbyggnaden inne i skogen har vi en vedbod och plats för att utföra arbete som att hugga ved eller laga saker som gått sönder. Detta gör det enkelt för oss att kunna ordna ved till lägerbål osv. Trettio meter bort har vi även fyra gungor och en klätterställning där barnen kan leka.

Vi hoppas att ni finner några av våra arrangemang intressanta. Har ni några frågor kontakta gärna oss.

Med vänlig hälsning



**Joel Fänge
Vd Utepedagogik Sverige Ab**